

## Busuitstap naar Philippine

Beste Cracks,

Zoals jullie reeds weten gaan we op zaterdag 27/08 naar het bekende mosseldorp "Philippine" waar we gaan wandelen bij "De Trekvogels Boekhoute".

De afstanden zijn: 4 – 10 – 12 – 14 – 18 en 22 km.

Maar we gaan niet alleen wandelen, want het zijn mossel feesten in Philippine met animaties in de straten. Niet alleen dat, wij worden namelijk om 15u30 verwacht in het restaurant "Place du Marché" waar we culinair kunnen genieten van mosselen à volonté. Voor diegenen die liever iets anders eten is er de keuze tussen een goed gevulde vispan of een malse steak au poivre. Dit alles aan een democratische prijs van 26,50 €/p.p. drank niet inbegrepen. Ieder betaalt zijn eigen rekening ter plaatse.



Je gaat me nu zeggen Philippine en mosselen dat gaat toch niet samen, er is geen haven laat staan een zee. Daarvoor moeten we even terug naar het verleden en wel naar het jaar 1505. Toen verwierf Jeronimus Laureijn, Heer van Watervliet, het octrooi om zijn zesde polder in te dijken. Hij noemde die polder Saint Philippine, naar Philips de Schone. Hij had plannen om hier een grootse havenstad te bouwen, maar wegens de tachtigjarige oorlog en zijn vroeg overlijden, is hij daar nooit in geslaagd. In de 19<sup>de</sup> eeuw ontwikkelde Philippine zich tot een bloeiende plaats voor vissers en mosselkwekers, doordat er een verbinding was met de Westerschelde door de zeearm "De Braakman". De Braakman verzandde echter meer en meer. De afdamming van de Braakman in 1952 maakte een einde aan de mosselcultuur. Het enige wat nog overblijft zijn de mosselrestaurants en ieder jaar het mossel feest in augustus. De Braakman is nu een natuurgebied met een afwisseling van bossen, weiden en open water, waarin wandel- en fietspaden zijn aangelegd.

"De Braakman"

